

KOPENHAGEN 2009

Tekeningen en tekst door Karel Trullemans

In de 15de eeuw begon het Westen met de kolonisatie van Zuid-Amerika en Afrika



De grondstoffen en slavenarbeid uit het Zuiden hielpen het Westen enorm vooruit



Later werd ook Azië gekoloniseerd, bijna heel het Zuiden werkte nu in dienst van het Westen



Zo kon het Westen zich verder verrijken



De uitbuiting duurde honderden jaren lang



Tot plots bleek dat de wereld kapot ging aan al de vervuiling uit het Westen



Toch wouden de rijke landen enkel hun eigen aandeel betalen als de landen uit het Zuiden dat van hen dubbel betaalden



Enkele armere landen vonden dat niet zo eerlijk, waardoor er geen akkoord kwam. De Westerse bedrijven konden blijven vervuilen en als de wereld kapot gaat is dat

ALLEMAAL DE SCHULD VAN DE CHINEZEN

